



ÇANAKKALE DESTANI

SON ŞAFAK SON DUA !



İnancın Zaferi: Çanakkale Geçilmez



Cihanın dört bir yanını kana bulayan I. Dünya Savaşı, en çetin yanını Çanakkale'de gösterdi. Bu küçük kara parçası, varlığına kastedilen milletin, düşman karşısında asil mücadelesine sahne oldu. Vatan için toprağa düşen binlerce asker, tarihin şanlı sayfalarına ismini kazıdı.

Ve Çanakkale'nin geçilemeyeceğini Dünyaya haykırdı.

Çanakkale Savaşı Deniz Harekâtı İle Başladı



Tarihin akışını değiştiren Çanakkale Savaşı, 19 Şubat 1915 te deniz harekâtıyla başladı. Muharebenin en can alıcı kısmı da burada gerçekleşti. Askerlerimizin kahramanca mücadelesi ve savaş stratejileri bir milletin geleceğini kurtardı.

Bir hafta içerisinde Osmanlı devletinin başkentine demir atmaya hedefleyen "Yenilmez Armada" hezimetle uğradı.

Çanakkale deniz savaşları bir destan olarak tarihin şanlı sayfalarında yerini aldı.

B Bu kanlı savaş, 1915 yılında Gelibolu Yarımadası'nda başladı. İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında gerçekleşen bu savaşın amacı, İstanbul'u ele geçirmektir.

Çanakkale Boğazı'na saldırılarının sebebi ise hem Çanakkale hem de İstanbul Boğazı'nın kontrolünü ele geçirerek Rusya'ya her türlü yardımı ulaştırmayı sağlamaktır.

19 Şubat 1915'te Çanakkale Boğazı'na yönelik ilk saldırılar başladı. İtilaf Devletleri, Osmanlı savunmasını denizden yoğun top atışlarıyla yıpratmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Savaşın en önemli gününü ise 18 Mart 1915'ti. Osmanlı ordusu, güçlü İtilaf donanmasına karşı boğaza önceden döşenen mayınlarla büyük bir savunma gerçekleştirdi. 16 savaş gemisi bu mayınlardan ciddi şekilde zarar gördü. Çanakkale Savaşı denildiğinde akla gelen Nusret Mayın Gemisi, bu başarıda büyük bir rol oynadı.

Denizden geçişin mümkün olmadığını anlayan İtilaf Devletleri, 25 Nisan 1915'te kara çıkarması yaparak saldırıya devam etti. İlk hedefleri, Osmanlı savunmasını zayıflatmak için topçu bataryalarını etkisiz hale getirmektir. Ancak karadan ilerlemeleri de başarısız oldu. Uzun süren çarpışmaların ardından, 9 Ocak 1916'da Osmanlı Devleti büyük bir zafer kazandı ve İtilaf Devletleri Çanakkale'yi terk etmek zorunda kaldı.

Ve Savaş Kara Harekâtı İle Devam Etti



18 Martta kazanılan deniz zaferi, itilaf kuvvetlerini kara savaşı yapmaya yöneltti. Harekat, 25 Nisan 1915 te başladı.

İtilaf güçlerinin binlerce askerle yaptığı çıkarmalara, **Mehmetçik geçit vermedi.**

Gelibolu'daki küçük kara parçası bir milletin ölüm kalım mücadelesine sahne oldu.

Arıburnu, Seddülbahir, Kumkale ve Anafartalar on binlerce askerin şehadet şerbetini yudumladığı yer oldu. 9 ay süren kanlı çatışmaların sonunda

Çanakkale'nin geçilmez olduğu Dünyaya ilan edildi.

ÇANAKKALE ZAFERİNİN ANLAM VE ÖNEMİNİ ANLAMAK..



Çanakkale Zaferi, yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda bir milletin bağımsızlık ve özgürlüğü uğruna verdiği destansı bir mücadelenin simgesidir.

Bu zafer, milli birlik ve beraberliğin en güçlü ifadesi olup, Türk milletinin azim, inanç ve fedakârlıkla neler başarabileceğinin en somut kanıtlarından biridir.

Türk askeri, imkânsız denilene başararak vatan sevgisinin ve inancının önünde hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Çanakkale'de vatan toprağını korumak için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen Mehmetçik, sadece cephede değil, kalplerde de ölümsüz bir kahramanlık destanı yazmıştır. Türk milleti, bu zaferle birlikte bağımsızlık ve hürriyet aşkını tüm dünyaya ilan etmiş, Çanakkale'de sergilenen direniş ruhu ilerleyen yıllarda Kurtuluş Savaşı'nın da temel taşı olmuştur.

Çanakkale Cephesi'nde yaşanan mücadele, Anadolu halkına umut, azim ve kararlılık aşılamış, milletin kendi kaderini tayin etme iradesini güçlendirmiştir. Çanakkale'de dökülen kan, Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini yakmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna zemin hazırlamıştır.

Bugün Çanakkale, sadece bir savaş alanı değil, kararlılığı, cesareti ve kahramanlığı sonsuza dek hatırlatan bir anıt tepedir. Bu topraklar, üzerinde yaşayan her bireye geçmişin izlerini taşıırken, aynı zamanda geleceğe ışık tutan bir bağımsızlık nişanesidir. Çanakkale ruhu, milletimizin birlik ve beraberlik içinde her zorluğun üstesinden gelebileceğinin en büyük kanıtıdır.



ÇANAKKALE KAHRAMANLARI



AK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşları'na yarbay rütbesiyle katılmış ve 1 Haziran 1915'te albaylığa terfi etmiştir. Cepbede 19. Tümen Komutanı, Maydos Mıntıka Komutanı ve Anafartalar Grup Komutanı olarak kritik görevler üstlenmiş, savaşın kaderini değiştiren stratejik kararlarıyla büyük bir kahramanlık sergilemiştir.

Özellikle 25 Nisan 1915'te Arıburnu'nda düşman kuvvetlerine karşı verdiği "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!" emri, Çanakkale Cephesi'ndeki direnişin sembolü haline gelmiştir. 10 Ağustos 1915'te Anafartalar Zaferi'ni kazanarak düşmanın ilerleyişini durdurmuş ve Osmanlı savunmasının güçlenmesini sağlamıştır. Mustafa Kemal'in üstün askeri dehası ve liderliği, Çanakkale Zaferi'nin en önemli unsurlarından biri olmuş, Türk milletinin bağımsızlık ruhunu ve direniş azmini perçinlemiştir.

E

ENVER PAŞA

İsmail Enver, Çanakkale Cephesi'nde Osmanlı ordularının Başkumandan Vekili olarak görev yapmıştır. Osmanlı Devleti'nin siyasi ve askeri yönetiminde önemli bir rol üstlenen Enver Paşa, aynı zamanda dönemin Harbiye Nazırı idi.



Osmanlı'nın I. Dünya Savaşı'na giriş sürecinde, Rusya'ya karşı Almanya ile ittifak kurulmasını önermiş ve bu doğrultuda 2 Ağustos 1914'te Osmanlı-Alman gizli ittifak anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma ile Osmanlı Devleti, Almanya'nın yanında savaşa girerek İngiltere, Fransa ve Rusya'ya karşı mücadele etmiştir. Enver Paşa, Osmanlı ordusunun savaş stratejilerini belirleyen en önemli isimlerden biri olmuş, Çanakkale Cephesi'nde ve diğer cephelerde ordunun sevk ve idaresinde kritik kararlar almıştır.

H

DENİZ YÜZBAŞI TOPHANELİ HAKKI BEY



Deniz Yüzbaşı Tophaneli Hakkı Bey, Çanakkale Savaşı'nın unutulmaz kahramanlarından biridir. Nusret Mayın Gemisi'nin komutanı olarak, 18 Mart 1915 Deniz Savaşı öncesinde, büyük bir gizlilik içinde mayın döşeme operasyonunu yönetmiş ve bu operasyon, savaşın kaderini değiştiren en önemli hamlelerden biri olmuştur.

Tophaneli Hakkı Bey, yoğun düşman baskısına rağmen 8 Mart 1915 gecesi Nusret Mayın Gemisi ile Çanakkale Boğazı'na 26 mayın döşemeyi başarmış ve bu mayınlar, 18 Mart'ta yapılan deniz harekâtında İtilaf Devletleri'nin büyük kayıplar vermesine neden olmuştur. Özellikle Bouvet, Irresistible ve Ocean adlı savaş gemileri bu mayınlara çarparak batmıştır.

S

SEYİT ONBAŞI

Seyit Onbaşı, Çanakkale Savaşı'nın en büyük kahramanlarından biridir. 18 Mart 1915 Deniz Savaşı sırasında, Müttefik donanmasının yoğun bombardımanına rağmen, büyük bir azim ve fedakârlık göstererek, 276 kg ağırlığındaki top mermisini sırtlayıp namluya yerleştirmiş ve Ocean zırhlısının vurulmasını sağlamıştır.

Bu olay, Çanakkale Cephesi'nde Osmanlı savunmasının güçlenmesinde kritik bir rol oynamış ve İtilaf Devletleri'nin denizden ilerleyişini durduran en önemli etkenlerden biri olmuştur. Seyit Onbaşı'nın taşıdığı mermi, İngilizlerin HMS Ocean zırhlısına büyük zarar vermiş, ardından gemi Nusret Mayın Gemisi'nin döşediği mayınlara çarparak batmıştır.



ÇANAKKALENİN KAHRAMAN KADINLARI



HA

MÜCAHİDE HATİCE HANIM

Mücahide Hatice Hanım, Çanakkale Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıkla tanınan, Türk milletinin özgürlük mücadelesinde önemli bir figürdür. Hatice Hanım, Çanakkale Cephesi'nde cepheye malzeme taşıyarak, askerler için yemek hazırlayarak ve yaralılara yardım ederek büyük bir fedakârlık örneği sergilemiştir.

Çanakkale'nin kadın kahramanlarından biri olarak, Hatice Hanım, yalnızca cephede değil, aynı zamanda savaşın arka planında da önemli bir rol oynamıştır. Türk askerinin morali ve direnci açısından büyük bir öneme sahip olan bu yardımlar, savaşın kazanılmasında kadınların da büyük katkıları olduğunu göstermektedir.

HA

HALİDE EDİP ADIVAR

Halide Edib Adıvar, Türk edebiyatının önemli yazarlarından olduğu kadar, Çanakkale Savaşı'nın da önemli kahramanlarından biridir. 1884 yılında İstanbul'da doğan Halide Edib, aynı zamanda savaşın kadın kahramanlarından biri olarak da tarihimize adını altın harflerle yazdırmıştır.



Çanakkale Savaşı sırasında Halide Edib Adıvar, gönüllü hemşire olarak cepheye giderek, yaralı askerlerin tedavi edilmesinde büyük bir rol oynamıştır. O dönemde, Türk kadınlarının savaş sırasında gösterdiği fedakârlık ve cesaretin simgesi haline gelmiş, sabra hastanelerinde görev yaparak savaşın zorluklarıyla doğrudan yüzleşmiştir.

Halide Edib, yalnızca bir hemşire olarak değil, aynı zamanda savaşın psikolojik etkilerini de anlamaya ve bu konuda halka bilgi vermeye çalışarak Çanakkale'deki moral desteğin önemli bir parçası olmuştur. Hemşirelik ve yardım çalışmalarının dışında, bu dönemde yazdığı yazılar ve konuşmalarla, Türk milletinin direncini artırmak ve vatan savunmasına katkı sağlamak amacıyla halkı teşvik etmiştir.

Savaş sonrası, Halide Edib, Türk edebiyatına kazandırdığı önemli eserlerle tanınmaya devam etmiş, Milli Mücadele ve Türk kadın hareketi gibi alanlarda da aktif bir rol oynamıştır. "Vurun Kabpeye", "Türk'ün Ateşle İmtihanı" gibi eserleriyle, yalnızca Türk halkının bağımsızlık mücadelesini değil, aynı zamanda kadınların savaş ve toplum içindeki yerini de güçlü bir şekilde ele almıştır.

ASKERLERİN SİPER HAYATI

Çanakkale Savaşı'ndaki askerlerin siper hayatı, hem fiziksel hem de psikolojik olarak son derece zorlu ve yıpratıcıydı. Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasındaki bu önemli savaş, askerlere sürekli bir tehlike ve sıkıntı içinde yaşamayı zorunlu kıldı. İşte Çanakkale Savaşı'nda askerlerin yaşadığı siper hayatına dair önemli noktalar:

1. Siperlerin Yapısı ve Koşulları

Askerlerin korunabilmesi için oluşturulan siperler, savaşın başlangıcından itibaren önemli bir rol oynamıştır. Çanakkale'deki siperler genellikle toprak ve taş ile yapılmış, derinliği yer yer birkaç metreye kadar ulaşmıştır. Toprak siperler çoğunlukla savaşın zorlukları, bombardımanlar, topçu ateşleri ve mermiler altında büyük hasar görsen de, zaman zaman çelik plakalar ve beton ile desteklenmiştir. Siperlerin genişliği ise, askerlerin korunabilmesi için oldukça dar tutulmuş ve genellikle sadece bir kişinin sığabileceği kadar geniş olmuştur.

2. Siperlerin Hijyen Koşulları

Siperlerdeki hijyen koşulları çok kötüydü. Çanakkale'deki çamur, su birikintileri ve pislik, askerlerin yaşama alanlarını daha da zorlaştırıyordu. Ayrıca, siperler sürekli topçu ateşine ve havadan atılan bombalara maruz kalıyordu. Bu koşullar, bitlenme, deri hastalıkları ve enfeksiyonlar gibi sağlık sorunlarına yol açmıştır. Askerler, bazen haftalarca siperlerden çıkamayarak çok kötü koşullarda yaşamışlardır.

3. Yiyecek ve Su Temini

Siperlerdeki askerlerin yemek ihtiyacı çoğunlukla geriden gelen yardımlarla karşılanıyordu, ancak bu yardımlar sık sık yetersiz kalıyordu. Askerler, bayat ekme ve kurutulmuş et gibi malzemelerle besleniyorlardı. Ayrıca, konserve et ve pilav gibi yemekler de bulunabiliyordu. Fakat çoğu zaman, yemeklerin kalitesi ve miktarı sınırlıydı. Su temini de bir diğer önemli sorundu. Siperlerdeki askerler çoğunlukla kirlili ve pis sular kullanmak zorunda kalıyordu. Su, genellikle geriden gelen yardımlar ile sağlanıyor, ama çoğu zaman yeterli miktarda temin edilemiyordu.

4. Düşman Ateşi ve Sürekli Tehdit

Siperlerdeki askerler, sürekli bir ateş altında yaşıyorlardı. İtilaf Devletleri'nin topçu bombardımanları, makineli tüfek ateşleri ve keskin nişancı ateşleri, askerlerin her an hayatını tehdit ediyordu. Düşmanın siperlere yönelik sürekli top atışları ve gözetleme uçaklarının tehdidi, askerlerin psikolojisini derinden etkilemiştir. Özellikle gece ve gündüz fark etmeksizin vurulma korkusu siperlerdeki askerlerin ruhsal durumunu etkilemiş, bu korku bazen dayanılmaz hale gelmiştir.

5. Psikolojik Zorluklar

Siper hayatının en zorlayıcı yönlerinden biri, askerlerin karşılaştığı psikolojik travmalardı. Sürekli ölüm tehdidi, yetersiz beslenme, aşırı yorgunluk, bitkinlik ve hijyen eksiklikleri, askerlerin ruhsal sağlığını olumsuz etkilemiştir. Stres, depresyon ve korku, siperlerdeki askerler arasında yaygın sorunlar olmuştur. Ayrıca, bazı askerler uzun süre siperlerden çıkamadıkları için yalnızlık ve zihinsel tükenmişlik yaşamışlardır. Bu şartlar altında, askerlerin birbirlerine olan yardımlaşma ve dayanışma duygusu çok önemli bir hale gelmiştir.

6. Siper Hayatındaki Sosyal İlişkiler

Çanakkale Savaşı'ndaki askerler, zorlu siper koşullarında hayatta kalabilmek için birbirlerine büyük bir yardımlaşma gösterdiler. Arkadaşlık, dayanışma ve moralleme siperlerdeki hayatta kalma şansını artırıyordu. Askerler arasında oluşan savaş arkadaşlığı, onların dayanıklılıklarını artırmış, zorlu şartlarda birbirlerine destek olmalarını sağlamıştır. Ayrıca, moral artırıcı sohbetler ve şarkılar, savaşın zorlayıcı koşullarında askerlerin ruh hallerini bir nebze olsun düzeltmiştir.

7. Günlük Yaşam ve Zorluklar

Siperlerdeki askerler, çoğu zaman günlük hayatlarını görevler, nöbetler ve savaşla geçirmişlerdir. Nöbet tutmak, siperleri savunmak ve yardım taşımak, siper hayatının rutin bir parçasıydı. Gece-gündüz nöbetler, askerlerin uykusuz kalmasına, yorgun düşmelerine neden olmuş, zihinlerini ve bedenlerini yıpratmıştır. Kıyafetlerinin kirlenmesi, yağmurun ve çamurun içinde beklemek gibi fiziksel zorluklar da askerlerin yaşam koşullarını daha da zorlaştırmıştır.

8. Yaralı Askerler ve Sağlık Koşulları

Siperlerdeki sağlık koşulları oldukça kötüydü. Yaralı askerlerin tedavisi, genellikle cepbeye yakın hastanelerde veya sabra hastanelerinde yapılmıştı. Ancak, savaşın şiddeti ve sürekli artan yaralı sayısı nedeniyle hastaneler de yetersizdi. Yaralı askerler çoğunlukla siperlerden çıkarılmadan tedavi edilmeye çalışılmış, ancak bu, uzun süreli iyileşmeyi ve tedaviyi engellemiştir. Enfeksiyonlar, sepsis ve şok gibi ciddi sağlık problemleri askerleri tehdit etmiştir.

Çanakkale Savaşı'nda siper hayatı, sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik bir mücadeleydi. Askerler, sadece hayatta kalmak için değil, aynı zamanda vatanları ve milletleri için büyük bir fedakârlık yaparak zorlu koşullar altında savaştılar. Bu zor koşullarda gösterilen cesaret, dayanışma ve fedakarlık, Çanakkale Zaferi'nin temelini atmıştır ve Türk milletinin tarihindeki en önemli kahramanlık örneklerinden biri olarak hafızalarda kalmıştır.



KAHRAMAN MEKTUPLARI

"Osmanlı Ordu-yu Hümayunu "Kabataş'ta mukime Zebra Hanım'a "Zevciniz Yüzbaşı Kazım Efendi bin Hüseyin, 14 Nisan 1331 tarihinde Seddülbahir muharebesinde, bir Osmanlı askerine yakışan kahramanlık ve fedakarlıkla şehit oldu. Din-i celili İslamın ve mukaddes vatanının müdafaası uğrunda hayatını feda edenlerin arkalarında bıraktıklarına düşen vazife, yeis ve fiitur değil, fahr ü siirurdur. Bütün arkadaşları gibi, merhumun da kıymetli hatırasının yalnız sizin değil, daha büyük ailesi olan ordunun kalbinde ebediyen saklı kalacağına ve intikamının düşmanlarımızdan alınacağına emin ve bununla müteselli olunuz. Muhterem şehidin bütün yakınları ve sevenleri için Allah'tan ecir ve sabır tazarru ederek beyan-ı hüürmet eylerim." Başkumandan Vekili Enver



ŞEHİT KOLAĞASI (Önyüzbaşı) Mehmet Teyfik'in Çanakkale Arburnu'ndan anne ve babasına yazdığı son mektubu: "Ovacık kurbindeki (yakınındaki) karargahdan "18 Mayıs 1331 (1915) Pazartesi "Sebeb-i hayatım, feyz-i velinimetim sevgili peder ve valideme, "Babacığım, valideciğim! "Arburnu'nda ilk girdiğim müthiş muharebede sağ yanımdan ve pantolonumdan kurşun geçti. Harnd olsun, kurtuldum. Fakat bundan sonra gireceğim muharebelerden kurtulacağıma ümidim olmadığından bir hatıra olmak üzere şu yazılarımı yazıyorum: "Hamdiüsenalar olsun Cenab-ı Hakka ki, beni bu rütbeye kadar isal etti (eristirdi); yine mukadderat-ı İlahiyye olarak beni asker yaptı. Siz de ebeveynim olmak dolayısıyla beni vatan ve millete hizmet etmek için ne suretle yetiştirmek mümkün ise öylece yetiştirdiniz. Sebeb-i feyz-i rif'atım ve hayatım oldunuz. Cenab-ı Hakka ve sizlere çok teşekkür ederim.

Şimdiye kadar milletin bana verdiği parayı bugün hak etmek zamanıdır. Vazife-i mukaddese-i vataniyyeyi ifaya cehd ediyorum. Rütbe-i şehadete suud edersem (şehitlik mertebesine yükselirsem), Cenab-ı Hakkın en sevimli kulu olduğuma kanaat edeceğim. Asker olduğum için, bu her zaman bedenim için pek yakındır. "Sevgili peder ve valideciğim! Gözbebeğim olan zevcem Münevver ve oğlum Nezih'ciğimi evvela Cenab-ı Hakkın, saniyen (sonra) sizin himayenize tevdi (emanet) ediyorum. Onlar hakkında ne mümkün ise lütfen yapınız. Oğlumun talim ve terbiyesine siz de refikamla birlikte lütfen sa'y (gayret) ediniz. Servetimizin olmadığı malfundur. Mümkün olandan başka bir şey isteyemem, istesem de pek beyhudedir. Refikama hitaben yazdığım melfuf (dürülmüş) mektubu lütfen kendi eline veriniz. Fakat çok müteessir olacaktır, o teessürü izale edecek veçhile veriniz. Ağlayacak üzülecek tabii; teselli ediniz. Mukadderat-ı İlahiyye böyle imiş. Mathubat ve diyunatım (alacak ve borçlarım) hakkında refikamın mektubuna leff ettiğim (dürüüp zarf içine koyduğum) deftere ehemmiyet veriniz. Münevver'in hafızasında veyahut kendi defterinde mukayyet diyunu arasında doğrudur. Münevvere yazdığım mektubum daha geniştir, kendisinden sorunuz. Sevgili babacığım ve valideciğim! Belki bilmeyerek size karşı birçok kusurda bulunmuşumdur. Beni affediniz, hakkınızı helal ediniz. Rubumu şad ediniz. İşlerimizin tesviyesinde (neticelendirilmesinde) refikama muavenet ediniz ve muin (destek ve yardımcı) olunuz. Sevgili hemşirem Lütfiye'ciğim! Bilirsiniz ki sizi çok severdim. Sizin için ve sa'yimin yettiği nispette ne lazımsa yapmak isterdim. Belki size karşı da kusur etmişimdir, beni affet. Mukadderat-ı İlahiyye böyle imiş. Hakkını helal et. Rubumu şad et. Yengeniz Münevver Hanım'la oğlum Nezih'e sen de yardım et. Sizi de Cenab-ı Hakkın lütf ve himayesine tevdi ediyorum. Ey akraba ve ehlibba ve evda (dostlar, arkadaşlar, tanıdıklar)! Cümlemenize elveda. Cümlemeniz hakkınızı helal ediniz. Benim tarafımdan cümlemenize hakkım helal olsun, elveda. Elveda cümlemenize, Cenab-ı Hakka tevdi ve emanet ediyorum. Ebediyyen Allah'a ısmarladım, sevgili peder ve valideciğim." 18 Mayıs 1331 (1915) Pazartesi Oğlunuz Mehmet Teyfik Kolağası (Önyüzbaşı)

DÜŞMANIN GÖZÜNDEN ÇANAKKALE DESTANI VE ULU ÖNDER ATATÜRK



1- Winston Churchill

Birleşik Krallık Donanma Komutanı Winston Churchill: "Türkler, Çanakkale'yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir."



2- Alan Moorehead

Alan Moorehead (Yazar): "O genç ve dahi Türk Şefi'nin o esnada Çanakkale de bulunması, müttefikler bakımından tarihin en acı darbelerinden biridir."



3- Charles Vere Ferrers Townshend

Tümgeneral Charles Vere Ferrers Townshend: "Avrupa'da hiçbir asker yoktur ki, bu ifadenin altını çiziyorum, Türklerle mukayese edilebilsin. Almanların müdafaada gayet iyi oldukları kabul olunabilir. Fakat siperlerde onlar dahi Türklerle kıyas edilemez. Misal olarak Gelibolu'yu zikretmek isterim. Orada bizim gemi ateşlerimizle büyük zayiata uğrayan kıtalar, Türk olmasalardı. Yerlerinde kalamaz ve derhal değiştirilirlerdi. Halbuki, Türkler, bütün muharebe müddetince yerlerinde kaldılar."



4- Sir Julien Corbet

Sir Julien Corbet: Çanakkale'de başarılı olamadık. Nasıl başarılı olurduk ki? Zira Türkler yuvasına girilmiş aslanların hiddetiyle, cüret ve cesaret kahramanlığı ile savaşıyorlardı. Böyle bir millet görmedim.



5- General Oglander

İngiliz General Oglander: "Türk askerinin savaş ve dövüş hususunda haiz bulunduğu evsafın bidayette layikiyle takdir edilmemiş olması, İngilizler için felaket olmuştur. ... Türk askerinin ne yaman muharip olduğunu, İngilizler kendileriyle dövüştükten sonra bittecribe anlamışlardır."



6- Otto Liman von Sanders

Alman General Otto Liman von Sanders: "Bu Türk kıtaatının cesaret, metanet ve se'bat cihetiyle takdir ve senaya liyakatı, her şüphenin fevkinde bulunmuştur. Donanmasının ateşiyle de, en müessir surette muavenet gören pek cesur bir düşmanın taarruzlarına karşı sayısız muharebelerde bu kıtaat mevkilerini muhafaza etmişlerdir."

18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ & ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ

Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisini tüm dünyaya kanıtladığı, tarihin akışını değiştiren destansı bir mücadeledir. 18 Mart 1915'te kazanılan bu büyük zafer, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunun simgesi olmuştur.

Her yıl 18 Mart'ta, bu büyük zaferin kahramanları ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz anılmaktadır. Çanakkale Savaşı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği en büyük mücadelelerden biri olarak tarihteki yerini almıştır.



ÇANAKKALE ŞEHİTLER ABİDESİ

Çanakkale Şehitler Abidesi

Çanakkale Şehitler Abidesi, Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden Türk askerlerinin anısını yaşatmak amacıyla Gelibolu Yarımadası'nda, Morto Koyu yakınlarında inşa edilmiş görkemli bir anıttır. Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği büyük mücadelenin simgelerinden biri olarak, vatani uğruna can veren kahramanlarımızın hatırasını sonsuza dek yaşatmaktadır.

Abidenin Tarihçesi ve Yapımı

Bu büyük anıtın yapım fikri, 1944 yılında ortaya atılmış, ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle temel atma töreni ancak 17 Nisan 1954'te gerçekleştirilebilmiştir. Şehitler Abidesi, Türk halkının büyük desteğiyle tamamlanarak 21 Ağustos 1960'ta ziyarete açılmıştır.

Mimari Özellikleri

Çanakkale Şehitler Abidesi, 41.7 metre yüksekliğinde, dört büyük sütun üzerine oturtulmuş devasa bir yapıdır. Sütunlar, Türk milletinin azmini ve dayanıklılığını temsil ederken, anıtın üzerinde yükselen kare şekilli tavan ise Türk milletinin birlik ve beraberliğini simgeler. Abidenin alt kısmında mozaik işlemeli Türk bayrağı, ziyaretçilere vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi hatırlatmaktadır. Ayrıca, anıtın çevresinde Çanakkale Savaşları'nda kahramanca savaşan askerlerimizin isimlerinin yazılı olduğu şehitlikler ve anıt mezarlar bulunmaktadır.



Çanakkale Şehitler Abidesi'nin Önemi

Bu anıt, sadece Çanakkale Zaferi'nin değil, aynı zamanda Türk milletinin vatan sevgisinin ve bağımsızlık ruhunun bir ifadesidir. Her yıl 18 Mart Şehitleri Anma Günü başta olmak üzere, yıl boyunca binlerce insan burayı ziyaret ederek, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmaktadır.

Çanakkale Şehitler Abidesi, bizlere "Çanakkale Geçilmez" sözünü bir kez daha hatırlatarak, atalarımızın fedakârlığını ve kahramanlığını gelecek nesillere aktarmaktadır. Bu kutsal topraklarda yatan tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Rubları şad, mekanları cennet olsun!

ŞEVVAL BEGÜM GÜL
8/E - 125